

## Zanzibar ; 7 dagen rondom Zanzibar zeilen met een traditionele dhow.

Hoi Brenda,

Hierbij een stukje over die mooie reis in Tanzania, we hebben gister ons fotoboek afgemaakt dus alle herinneringen zijn weer naar boven gekomen!

Zeilen rondom Zanzibar is als een week dromen over prachtige witte stranden, azuur blauwe zee, gezellige kleine dorpjes, maar bovenal genieten van het heerlijke eten, de brandende zon en de unieke gastvrijheid van de locals!

Na een goede reis vanuit Nederland landen we op een klein vliegveld in Stonetown. De reis naar ons hotel leert ons dat we in een heel ander werelddeel zijn beland. Koeien die over straat lopen, vissers die hun verse vis op straat verkopen, huizen die gebouwd zijn van verschillende materialen en vooral een hoop lachende mensen die "Karibu" roepen!

Welkom in Zanzibar!

Onze reis start in Stonetown, waar we kennis maken met onze crewleden en aan boort stappen van de dhow, een primitieve maar geweldige manier om het eiland te ontdekken. De eerste reis brengt ons via verschillende eilandjes en zandbanken naar het eerste dorp, Kizamkazi in het zuiden van Zanzibar.

De crewleden hebben op elke plaats van het eiland wel een familielid wonen, waarmee we een rondleiding door het dorp krijgen en de kans krijgen om een kijkje achter de deuren van een Tanzaniaans gezin te krijgen. Na een heerlijke maaltijd wat bestaat uit verse vis, groente en rijst, gaan we met een goed gevoel naar ons hotel dat uitkijkt over de grote stille oceaan!

Kizamkazi staat bekend om zijn dolfijnen die daar aanwezig zijn en dat blijkt ook als we de volgende dag op zoek gaan naar deze lieve beesten. Onderweg steken er zo'n 20 vinnen in de lucht en wordt het tijd om in het diepe te springen om samen met de dolfijnen een frisse duik in het water te nemen.



Na een rustdag volgen we onze route naar het oosten van het eiland en zeilen we opweg naar Jambiani. Het leuke van zeilen is dat je dicht bij de vissers komt, prachtige vogels ziet en een hele andere kijk op het eiland krijgt. Vanaf zee bellen we het hotel op en vragen we de precieze weg. Een reactie die we terugkrijgen is; volg gewoon de bordjes die op de weg staan, maar als we zeggen dat we over zee komen, vinden ze dat zo apart en zien we zwaaiende armen en heet iedereen ons een warm Karibu op een nieuw mooi stukje van het eiland.

# Safari



Zo volgen we onze reis elke dag weer een stukje verder om uiteindelijk het eiland rond te zeilen. In overleg met de crew vertrekken we vroeg om ook weer op tijd bij onze nieuwe bestemming aan te komen om daar het dorp te verkennen, te genieten van de zon en het eten. Tussen de middag wordt de lunch verzorgd door de crewbemanning, die ons tijdens de zeiltocht veel leert over het varen op een dhow en mooie verhalen over het eiland.

Een zeiltocht rondom Zanzibar is een geweldige manier om het eiland te ontdekken. Je komt steeds in contact met de locals, slaapt in comfortabele hotels en ziet ontzettend veel van dit stukje Tanzania. De crew is ontzettend aardig en staat op elk moment van de dag voor je klaar! Een reis met Brandafrica is een reis waar je heimwee van krijgt als je weer in het vliegtuig naar Nederland stapt.

Een reis om nooit meer te vergeten. Hakuna Mathata!

PS: Kijk maar uit dat je niet verslaafd raakt aan deze reis: You can leave Africa, But Africa never leaves you!!